

הורים יקרים-ברכת ד' עליכם.

קראנו השבת בתחילת הפרשה "ואלה תולדת יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק"

ומסביר הרב אבן עזרא : הוליד- גידל וריבה כמו יולדו על ברכי יוסף.

עולה מדברי הרב אבן עזרא שהולדת הילד אינה רק ענין פיזיולוגי, דהיינו הזכייה להיות שותף עם אל, להביא נשמה חדשה לעולם, אלא הולדה זו טומנת בחובה גם "גידל וריבה" דהיינו חינוך הילד ופיתוח אישיותו.

נתפלל שנצליח לנסות ליצור מרחב שמעודד את הבנים לגדול ולצמוח בבניין האישיות בתורה ומצוות.

עדכונים :

ב"ה זכינו לחדש עמוס בפעילויות (חוץ מהלימוד היום יומי שהוא הלוח הפנימי של הדברים), **תודה רבה לרב אליעד**- רכז הפעילות החברתית, על כל השפע שהוא מארגן לנו.

ראשינו בעמקי תורתה- זכינו לשמוע מתורתם של הרב תורג'מן ראש ישיבת דימונה, הרב אמיר כץ, הרב אלישע ינון, הרב הלל רוטקוף, הרב אפי צהר וכמובן שיעורים קבועים עם הרב צבי קוסטינר-אשרינו.

תורני סביבתי- הרב אביחיל הגיע ללמד אותנו על ההתבוננות המיוחדת שהשיבה מנסה לעודד בקרבה.

הביאני המלך חדריו נגילה- זכינו להתוועדויות עם הרב פתחיה ולהקת "אהלה" וכן עם הרב דוד גולדשמיד שסיפר לנו על הרב קרליבך, היה מיוחד מלמד ומרומם.

לשמוע ללמוד וללמד- במהלך השבועיים הקרובים יערכו ישיבות פדגוגיות כדי למפות את המצב הלימודי של התלמידים ולנסות להבין את מפת הצרכים שלהם-שלנו.

כפינו ברגבי אדמתה- יצאנו לסיורי גיבוש דו מחזוריים (חמישית שמינית ושישית שביעית), ובנוסף תלמידי החמישית והשישית סיימו סדנאות שטח מאתגרות, מגבשות ומלמדות.

מעין חיים- ידידיה אנקרי הגיע לישיבה להציג ולדבר על אתגרי הקדושה של נערי דורנו, ההצגה והשיח היו עמוקים וחשובים, הרמיי"ם המשיכו את השיח בכיתות, גם אתם מוזמנים (שימו לב לשמה של ההצגה בפתוח).

חוג הארץ- ב"ה נפתחו חוגים רבים לבנים, תודה רבה לרב חיים טרבלסי ולשוקי כהן שעומלים על איכות החוגים וכמותם. יש חוגי למידה על מגוון רחב של כלי נגינה ובנוסף : חדר כושר, לימוד ערבית, נגרות, רתכות, מכונאות רכב, כתיבת סת"ם, אסטרונומיה, אפוקסי ועוד היד נטויה.

אור איתן- יציאה לחופשת חנוכה ביום שני כה' כסליו וחזרה לישיבה ביום שלישי ג' טבת.

תפילה להיות מוסיפים והולכים, להדליק אורות חבויים ולהגדיל את הגלויים.

שבת שלום.

ארי.